

Geleceğe ümitle bakıyorum

Hergün yeni bir siyasi çalkantı ile uyanıyoruz. Yatağımıza girerken bile sabah hangi haberlerle sarsılacağız endişesini taşıyoruz. İnsanımız buna öyle alıştırdı ki, bu tür haberler olmadığında sanki bir şeyler yolunda gitmiyormuşcasına basınımız bu eksikliği hemen fark ediyor ve çoğunlukta doğruluğuna, yanlışlığına bakmadan genellikle simsiyah renkte bir haberle bu boşluğu dolduruyorlar. Sanki ille de haberin içeriği insanın içini karartacak renkte olmalıymış gibi.

Son günlerde kamuoyunu meşgul eden, hiç boşluk bırakmaksızın dolduran haberlerin renkleri hiç şüphesiz simsiyah, lacivertimsi bile değil. Bu renk içinde ise insanın yönünü bulması, doğruyu, yanlış ayırt etmesi imkansızlaşmış. Düşündüm de, bu güzel ülkede, bu güzel insanlar bizleri sevindirecek, gururlandıracak, o karanlığın içinde küçük de olsa bir ışık verecek, hiç mi güzel birşey yapmazlar? Hiç şüphesiz yapıyorlardır. Yapıyorlardır yapmasına da sürmanşet olma özelliği taşıyorlardır herhalde. Sanki bu ülkede medya kuruluşlarına manşet olacak haberlerin renginin siyah olması bir zorunlulukmuş gibi. Bunların dinlenme, izlenme veya okunma oranı, haberin siyahlık derecesi ile paralellik arz ediyormuş gibi. Ellere gri renkte bir haber geçse dahi hemen onu simsiyah bir hale getiriyorlar bir çırpıda. Zira kendilerini takip eden halk kendilerini buna alıştırmışlar ona yönelmişler. Bakıyorum da hiç bir haber niteliği taşımayan, halk arasında paparazzi olarak isimlendirilen programlarda bile aynı yöntem kullanılır oldu.

Tüm olumsuzluklara, renkleri insanın içini karartan, hayata küstüren, devletine ve siyasilere karşı inancını yitiren, malum olaylara rağmen dünyada eşi ve benzeri olmayan bu güzel ülkede yaşadığım için kendimi çok şanslı görüyorum ve bunu dünyanın kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına, birinci sınıftan ikinci sınıfına kadar, birçok ülkeyi görmüş, oralarda yaşamış bir insan olarak söylüyorum. Basında yer almasa da her gün milyonlarca insanımızın bu ülke ve onun geleceği için çok güzel şeyler yaptıklarına, yapmaya devam edeceklerine inancım tamdır. Umarım ki, sağduyu sahibi basın mensupları aynı inanç içerisinde kalemlerini tiraj veya reyting yükseltme yerine, biraz da olsa bu güzel insanlarımızı hayata, ülkeye ve ülkenin geleceğine sınıksız bağlanmaları için oynatırlar. Arada bir olsa da gökkuşağı renginde haberlerle bizleri çepeçevre sararlar.

Dr. Mustafa AYDIN