

HAYATINI EĞİTİME ADAMIŞ MUSTAFA AYDIN'IN İSYANI:

Üretim için eğitim

■ Anadolu Bil Yüksek Okulu mezunlarına iş fırsatı sağlıyor. Çünkü üretim için eğitim yapıyor.

Model olacağız

■ YÖK bizi pilot okul olarak belirledi. Biz başaracağız ve bütün Türkiye'ye model olacağız. YÖK'ün bu görevi Bil Holding'e vermesinden çok mutuyuz ve bu işe milli bir dava olarak bakıyoruz.

rak bakıyoruz.

30 milyon eğitim nüfusu var

■ Üniversite mezunları işsizler ordusuna katılıyor. Türkiye'nin 30 milyon eğitim nüfusu var. Bir milyon 300 bin öğrenci her yıl ilkökula başlıyor.

1.2 milyon öğrenci sokağa!..

■ Bu yıl 1 milyon 908 bin öğrenci üniversite sınavına girecek. Yerleştirecek öğrenci sayısı 300 bin bile değil. Buna açık öğretim, uzaktan eğitimi ve 2 yıllık lisans programını da kattığımız zaman bu rakam 700 binlere çıkıyor. Her yıl 1 milyon 200 bin öğrenciyi bu insanlar bu sistem sokağa bırakıyor.

Beyin göçü başlamalı

■ Türkiye artık çevresini farketmeli. Nasıl biz çevremizle ticaret yapmaya yeni yeni başladık ve büyük başarılar elde ediyorsak şimdi çevre ülkelere beyin ihraç etme zamanı.

Sadece devletin işi değil!

■ Artık devletin kendi insanına güvenmesi lazım. Tek başına devlet eğitim sorunu altından kalka-

maz. Bu nedenle özel okulların önü açılmalı.

Talebe karşılık program

■ Biz Bil Anadolu Yüksek okulunu açarken sanayi odasına gittik, gerekli kuruluşlara gittik, sivil toplum örgütleriyle, velilerle, öğrencilerle anketler, görüşmeler yaptık. Sanayiye, hastaneye, matbaya sorduk. Ve böylece üretici firmaların talebine karşılık verecek programlar geliştirdik.

İkinci büyük sorun: Sigara

■ Biz Türkiye'nin eğitimden sonraki ikinci büyük sorunu olarak sigarayı görüyoruz. Ülkemiz her yıl 5 milyar doları sigaraya yatırıyor! 1 milyar dolar bulmak için aşındırmadığımız kapı yok. Böyle bir ülke 5 milyar doları duman etmemeli.

Şehir dışı kampüsü yanlış

■ ÖSS tercih kitapçığına giren Bil Meslek Yüksekokulu 2004-2005 öğretim yılına hazır. Biz okulun kampüsünü şehir merkezine kurduk... Öğrenciler artık şehir kampüsü istiyor. İstanbul'un 40 kilometre dışında okul kuruyorsunuz. Öğrenci kendini tamamen izole ediyor.

Öğrencilerin beynini çöp tenekesi gibi kullanıyoruz

Karıncanın sindirim sisteminden çocuğa ne?

Sistemli çalışmasıyla Bil Holding'i kurdu. Eğitimin yeni ufuklara ulaşması için koştu. Ama aksaklıkları da vurgulamayı ihmal etmedi. Karıncanın sindirim sistemini ezberleten eğitim sistemini en sert o eleştirdi

Nerede eski idealist öğretmenler... Son yıllarda bazılarımız bu cümleyi çokça kullanmaya başladı. Oysa öğretmenleri yakından izleyenler bu cümleyi kullananların büyük bir haksızlık yaptığını farkındalar. Çünkü idealist öğretmenler hemen yanı başımızda... Tıpkı Dr. Mustafa Aydın gibi... Mustafa Aydın eğitime, öğretime yeni ufuklar kazandırmayı bir yaşam biçimi olarak seçmiş her gün daha iyiyi arayan tam bir idealist... Mustafa Aydın mükemmel her gün sabah 4'te kalkıp 5:30'a kadar arıyor... Bu saatler arasında bütün günlük programını yapıyor. Bugün eğitim ana alanı üzerinde yükselen Bil Holding'te dönüm noktalarına ilişkin kararlar hep bu saatlerde verildi...

Ancak Bil Holding'in başarı öyküsü bu saatlere sığdırılmayacak kadar ayrıntılarıyla dolu...

● Sabaha karşı kalkıp program yapmak ilginç bir çalışma şekli...

Artık ben çok alıştım. Bu saatler sessizliğin hakim olduğu saatler... Sağlıklı düşünmek mümkün... Ben 4'te kalkarım. 5:30 bilimediniz 6'ya kadar çalışırım. Sonra tekrar yatarım. Bu sırada günlük programı yapmanın ötesinde, bütün dünyadan haberleri dinlerim. Gün içinde akıl defterime aldığım notları bu sırada değerlendirmeye alırım. Bunları mesai başladığında kimlere deleğe edeceğimi planlarım.

● Planlı çalışma hayatınız da hep var mıydı?

Aslında planlı, sistemli çalışmak aileden kaynaklanıyor. Benim hayatımın yüzde 80'ini ailem planladı. Yani benim yetişme tarzımın temelini ba-

bam başta olmak üzere ailem attı. Biz babama hiç bir zaman "neden" sorusunu sormadık O'nunla hiç tartışmadık. Babam hayata çok farklı bakan bir insan. Mütevazı bir kişiliği var. Bu yüzden şanslı evlatlarız. Babama sormadan hiç bir iş yapmayız. Bu şimdi için de geçerli. Ben değil diğer kardeşlerimde babama sorarak karar verir.

● Önemli kararlarda babaya danışılır diyorsunuz...

Evet ben 50 yaşına yaklaştım ama bu danışma olayını çok önemserim... Biz 5 kardeşiz. En büyük ağabeyim Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın... Nöroşirürjiyen alanında çok iyi bir uzman... Yeltsin Nişanı aldı. Bunun için Moskova'ya gidecekti. Babama sordu. Uygun bulmadı. O da gidip nişanı almadı.

● Bil'de kardeşler yok mu?

Bir kardeşimiz K.B.B. Uzmanı Op. Dr. Ömer Aydın... Sosyal Bilimci Doç. Dr. İbrahim Aydın, İletişimci ve Yapımcı Süleyman Aydın ve ben birlikte çalışıyoruz... Eğitim ile direkt ben ilgileniyorum. Yayıncılık, matbaa, sağlık ve bilişim gibi alanları ise koordine ediyorum...

● Bil Holding ve sizin esas uzmanlık alanınız eğitim değil mi?

Ben 30 yıldır eğitimciyim... Ancak Bil'i 1994 yılında kurduk. Bil Dersaneleri LGS, ÖSS ve yabancı dil ağırlıklı kurslar düzenliyor. İlk dersanemizi 1997'de Fatih'te açtık. Şimdi bütün Türkiye'de 70'in üzerinde şubemiz var.

● Bil aile şirketi mi? Çocuklarınız sizinle beraber mi?

Hızla kurumsallaşıyoruz. Bir kızım kimya mühendisi... İlk şubemiz olan Fatih'i ona emanet ettik. Oğlum daha çok eğitimin dışındaki işlerle ilgili... Gelinim Boğaziçi mezunu, Kadıköy şubemizde yönetici olarak çalışıyor.

● Anladığım kadarı ile babanız sizi disiplinli yetiştirmiş. Aynı şeyi siz de çocuklarınıza uyguladınız mı?

En küçükün dışındakiler disiplinli yetişti. Küçük kızım daha 6 yaşında. Onu yetiştirirken daha özverili ve daha serbest yetiştiriyorum. Çünkü ben baskı altındaki bir beyinden istifade edilemeyeceğini öğrendim. Özgür beyinlerin yetişmesi için beyinler baskı altında eğitilmemeli. Bu çocuğumu o yüzden daha özgür

bir başarı öyküsü



celal toprak
ctoprak@evrimgazetesi.com

daha rahat bir ortamda yetiştirmeye karar verdim. Diğer çocuklarımı daha çok babamdan gördüğüm gibi yetiştirdim.

● Değişim diyorsunuz?

Eğitim değişimdir... Bu işi hiçbir kalıbın içine sokamazsınız. Kalıplar içindeki eğitimden hiç bir meyve alamazsınız. Dolayısı ile insanlar değişimi beyinlerinde kabul etmeliler yoksa kendinin kabul etmediği bir düşünceyi kurumları üzerinde nasıl uygulayacak.

Yani değişim dalgasını beklemeden onu yakalayabilmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Asıl önemli olan örnek aldığımız bir ülkenin, bir sektörün ya da bir kuruluşun değişimi yakalamadan bizim onu bulup uygulamamız. Türkiye'de yapılanlar taklitten öte bir şey değil.

● Bir mukayese yaparsak...

Diğer ülkeleri de gezdim gördüm eğitim sistemlerini gözden geçirdim. Japonya'daki eğitim sistemini beğeniyorum... ABD'de orta öğretim başarısız ama üniversite eğitimi çok iyi.

ABD'yi gördükten sonra Avrupa köy gibi geliyor. Avrupa ile Türkiye arasında fazla fark yok. Bizde ilköğretimden lise sona kadar öğrencileri çöp tenekesi olarak kullanıyoruz.

Önümüzde ne gelirse çocukların kafasına sokuyoruz. Mississippi'nin uzunluğu, Amazon'un derinliği, karıncanın sindirim sistemi, yılanın kabuk değiştirmesi vb... Bunlar çocuğa nerede lazım olacak. Hayatı boyunca bunları kullanmayacak çocuk.

Lise sona geldiği zaman çocuk yorgun düşüyor! Çocuk bitkin... Çocuk üniversitenin kapısına tamamen kafasını doldurmuş olarak geliyor.

● Ne yapmak gerekiyor?

Bizim bu konuda muhakkak yeni bir yapılandırmaya gitmemiz lazım. Türkiye'de okul öncesi eğitim, yüzde 10'u bile bulunmuyor. Çocukların tam zeka seviyesinin yükseleceği bir dönem okul öncesi eğitim. Biz böyle önemli bir dönemde çocuğu Ayşe Teyze'ye, Fatma Teyze'ye bırakıyoruz. Sonrada diyoruz bu iş neden gitmiyor?

● Eğitimde aksaklık sadece okul öncesi ile mi sınırlı?..

Hayır... Bunu çok önemseyeceğim için söyledim. Her alanda aksaklık var. Türkiye'de bir çok kuruluş 3-4 aylık eğitimler vererek firmalarına eleman yetiştiriyor.

Gelecek sadece ÖSS demek değil!

20 Haziran'da yapılacak Öğrenci Seçme Sınavı'na katılacaklara tavsiyem; son günlerini iyi geçirmeleri ve "hiçbir şey yapmayacağım, sınav kötü geçecek" gibi olumsuz düşünceleri kafalarından atmaları. Unutulmamalı ki heyecanlanmak doğal, önemli olan heyecanı paniğe dönüştürmemek. Bu kadar öğütten sonra ben bütün ÖSS adaylarına kaygılarını teslim olmamalarını öneriyorum ve cümlemleri gelecek sadece ÖSS demek değil diyerek bitiriyorum.

Son uyarı!

Mustafa Aydın'ın küçük kızı Fatma Nur ağabey ve ablasına göre daha şanslı!