

## ÖĞRETMENE İLGI

Yıllardır içinden çıkılması imkansız bir kördüğüm haline gelen eğitim sistemimiz, şimdi de geldi öğretmen evlerine takıldı. Sanki tüm problemler halledilmişçesine, tüm gözler ve dikkatler bu noktada yoğunlaştı. Efendim neymiş, özelleştirme kapsamına alınan öğretmen evlerinin satılması durumunda, zaten ekonomik sıkıntı içerisinde ezilen öğretmenlerin problemleri bir kat daha artacak. Evine ayda iki kilo et alabilen öğretmenler, öğretmen evlerinin satılması durumunda artık bunu da alamayacak duruma gelecekler. Oysa, satılmaması halinde ekonomik ve sosyokültürel düzeyleri artacak öyle mi!..

İşte bizim sıkıntımız bu. Her zamanki gibi işin esasını, özünü bırakıp ayrıntılar üzerinde kafa yormaya devam ediyoruz. Evine bir kilo et, 5-10 yumurta ya da bir kilo muz alamayan öğretmenlerimize boş zamanlarını değerlendirebileceği, ailesi veya arkadaşları ile bir yemek yiyebileceği mekanlar oluşturmak peşindeyiz. Efendim, öğretmenin karnı aç; öğretmen, çevresine karşı ezik, öğrencisi karşısında 56 model elbisesinin içinde buruk. Siz neyin peşindesiniz? Davranışlarınızla öğretmenlerle dalga mı geçiyorsunuz? Artık lütfen, kafanızı şu yaldızlı saraylarınızdan dışarı uzatın da gerçeklerle yüzyüze gelin. Tabi karşılaşacağınız manzaradan ürkemeyeceksiniz. Tüm bunları görünce hemen aklıma Fatih'e ders veren bilge kişi gelir.

**HALKIN** yakacak sıkıntısı çektiği, soğuktan tir tir titrediği bir kara kış günü Fatih Sultan Mehmet, adeti olduğu üzere, tanınmış tüm ulemayı meşveret için sarayına toplar. Önceden içerisinde bir kertenkeleyi gizlediği sedef kutuyu göstererek her birinden kutunun içerisinde ne olduğunu bilmelerini ister. Sırası gelen alim cevabını verir. Kimi iğne, kimi mücevher, kimi düğme vb. bir eşyanın olduğunu söyler. Sıra ulemaların, aralarında bile görmek istemedikleri ve kendisini ilim sahibi kabul etmedikleri kişiye gelince bu kişi Fatih'in aklını başına getirecek cevabı verir:

**“Hünkarım! O kutuda ne olduğunu bilmek, içini görmeden mümkün değil. Tıpkı sizin, buradan dışarıda ne olup bittiğini; halkın yakacak sıkıntısı çektiğini ve soğuktan tir tir titrediğini bilmediğiniz gibi. Mamafih o kutuda bir fil olabileceği gibi, bir kertenkele de olabilir.”**

**BU** cevap karşısında dehşete düşen Fatih, titremeye başlar ve içinde kertenkele olan kutuyu yere düşürür. Kutunun kapağı açılır ve tüm ulemanın gözleri önünde, içindeki kertenkele dışarı çıkar. Fatih, halkın bu sıkıntısından bihaber olduğu için bu bilge kişinin önünde ezilirken, her şeyi biz biliriz, diye ortaya çıkan ulema da önceki düşüncelerinden ötürü utanç içinde başlarını öne eğerler.

Son günlerde kamuoyunun gündemini oluşturan öğretmen evleri üzerinde, anlayan veya anlamayan, eğitimin içinden veya dışından; ancak apaçık ki, hepsi de öğretmenin halinden anlamayan bir sürü kalem ve söz sahibi veryansın ediyor.

**“Öğretmen evleri de öğretmen evleri!”**

**Beyler! Öğretmenler aç ama gönlü tok! Öğretmen evleri sizin olsun!..**