

Siyaset üstü değerler

ANSİKLOPEDİK veya sözlük anımları ne ifade ederse etsin, halkın siyaset kelimesinden anladığını; hiçbir ferdi, kurumu, özel veya özel hüviyete sahip her türlü kuruluşu kapsayacak şekilde Ülkeyi kendi sınırları içinde ve uluslararası platformlarda yönetmektir. Bu görevde talip olanlar da siyasetçi olarak tanımlamaktayız. Çok basit ve anlaşılır biçimde ifade ettiğimiz gibi siyaset; renk, din, dil, ırk, bölge ve benzeri aynılıklara bakanımızın birlik ve beraberlik içinde ülkeyi toplum yönetimine talip olmaktadır.



**Dr. Mustafa
AYDIN**

yetler amacına ulaşmak için yukarıda zikrettigim farklı değerleri en önemli araç olarak gördüler ve kullandılar. Sonuç mu? Dindar, dinsiz, milliyetçi, milliyetsiz, ülkücü, ülküslüz, laik, antilaik, dilli, dilsiz, ıraklı, ırksız gibi kriterler esas alınarak kamplara bölündürülmüş bir ülke. Hiç şüphesiz ülke bu duruma kendi kendine geldi. Ülkeyi yönetmeye talip olanların siyaset üstü bu değerleri siyasette bir araç olarak kullanmanın sonucu gekli. Maalesef bugünlere bazi kendini bilmezler. 12 Eylül öncesi yapılan aynı hatalan tekrarlamakta, siyasi düşüncelerini gerçekleştirmek ve siyasi çıkar ekde etmek için siyaset üstü değerleri amacları doğrultusunda kullanmaktadır.

Geçen hafta bir radyo programında eski bir milletvekili, şimdi ise mensup olduğu partinin üst düzey yöneticilerinden olan bir arkadaşımızla beraberdik. Mikrofon önünde ateşli ve heyecan dolu nutkunda, bu en önemli değerlere birebirin adresinin sadece kendi partileri okluğunu vurguluyordu. Bu maksatla belirledikleri kütüğe kayıtlı oldukları bu değerlerle dopdolu, kütükle kayıtlı olmayanların ise bu değerlere yoksun olduğunu söylememeyi de ilham etmiyordu. Hatta öyle ki daha dün kadar yillarda aynı saflarda omuz omuza hizmet verdikleri ve partilerinin ikinci veya üçüncü adamlığına kadar yükselen, ancak bazı konularda lideriyle ters düşmesi sonucu partisinden ayrılan şahsiyetleri ise bırakın bu değerden yoksun olmayı, hainlikle suçlayacak kadar ileri gitmeye şahit oldum. Üzüldüm. Üzüldüm, çinkii her partide bu değer veya değerlere adres tayin eden bunun gibi yüzlercesinin olduğunu gerçekini hatırladım.

Kendi kendime düşünürüm, sonra şunu farkettim. Aca-ba bu siyasetçiler gerçekten güzel insanların partilerinin savundukları değerleri benimsemelerini, kendilerine katılmalarını istiyorlar mı? Kanaatimce hayır! Düşünün, halkın tamamı sözkonusu değer veya değerlere sahip olma maksadıyla bu partilerden birine kayıtlı. O zaman parti olmaz. Siyasi oyun, entrikə olmaz; koltuk olmaz. Birilerini kullanma, çıkar sağlaması olmaz. Doiyısıyla onların anladığını anlamda siyaset olmaz. Onun için partileşme, partileşmek için de halkın kamplara bölünmesi şart. Birileri çıkış bu değerleri savunsa bile kendi partilerine kayıtlı olmadığı için "Hayır, sen bu değerlere yoksunsun" demekten geri de kalmaz. Partiye kayıtlı da, değerleri kendilerinin belirlediği çerçevede savunmuyorsa, o zaman da bu değerleri yeteneğince savunamadığı gereklisi ile partiden ihraç ederler. Sözlü özü onlara göre arzularının hedef içi birlikteki muhakkak parti dışında kalması şarttır.

Şimdi bu anında partileşen şahsiyetlerin haklı tercihine kulak vermemi istiyorum. Kütüğünüze kayıtlı olsun veya olmasın, sizi desteklesin veya desteklemesin, doğus-tan insan filtrinde, yaradılışında var olan değerleri siz "yok" söylemezsiniz. Sizin deyiminizle maksat; yüksek idealleri toplumun bu ülke sathına ve o ülke üzerindeki, hatta sınırlar ötesindeki güzel insanlara övgü kilmak ise, kütüğü bir kenara bırakın. Evrensel boyutları olan bu değerleri dar bir kalıp ve çerçeve ile sınırlandırmayın. Kollarınızı kocaman açın ve herkesi kucaklayın.