

# Dr. Mustafa

## AYDIN



# Şu bizim Avrupa Parlamentosu

**G**EÇEN hafta bir televizyon kanalında haber programını dinledim. Susurluk, Cumartesi Anneleri, İstanbul Üniversitesi'ndeki satırlar ve silahlar derken, Türkiye'de yayınlanan dört büyük gazetenin temsilcilerinin Avrupa Parlamentosu'na bilgi vermek için Strasbourg'da bulundukları haberini verdi. Konu, son günlerde kamuoyunu özellikle de medyayı oldukça meşgul eden basınla ilgili yeni hukuksal düzenleme idi.

**H**ABER spikerinin sümmanşetten geçtiği bu gazetelerin bütünlüğünde, hangi kriterlerin esas alındığı pek belli olmamakla beraber apaçık ki Avrupa Parlamentosu'nun istediği veya arzu ettiği standartlara uygun dört gazetenin saygıdeğer temsilcileri idi bunlar.

Ülkemizi ve milletimizi çok sevmenin, demokrasi, insan hakları, fikir, eylem ve şu anda akıma gelmeyecek birçok özgürlük adına devletimizi her önüne getirene, özellikle de batıya şikayet etmeyi alışkanlık haline getiren zihniyet qekli alıma.

**D**ÜŞÜNDÜM, söyle bir geriye döndüm. Su ana kadar bu tilkeyi, bu tilkenin devletini, bu devletin yaşama, yürütmeye ve yargı organlarını kim kimse şikayet etmiş. Birakın ülkemizin büyümemesini, ilerlemesini ya da büyük önderimizin dediği gibi müasir medeniyet düzeyine çıkışmasını istemek, varlığından, ismini telafif etmekten bile rahatsız olan ve bu rahatsızlıklarını inkara veya gizlemeye gerek duymadan apaçık, her vesile ile dile getiren tilkelere, veya tamamen kendi çıkarları için bu ülkeler tarafından oluşturulan kulüplerde şikayet edenlere baktım. Kimler gitmiş bunların kapılarına? Kimler yalvarmış? Kimler tavassut ve himmet için avuç açmış bunlara? Kendilerini hakkı çırpmak için kimler ne yalanlar, uydumuşlar? Ne yapmışlar da kendilerince haksızlığa uğramışlar?

**G**İDİSLERİ de dönüşleri de merasınlıdır. Medyatikler. Beyanatlar ise genelde hep aynıdır. Tek bir kalemlen çıkışmasına, ağızlanın sisire sisire biraz da tehditkar bir tıslıpla söz konusu şikayet makamını tekrar ederken ağızından aynı isim bir daha çıkışcasına: "Efendim bizleri davet ettiler. Biz de gittik ve kendilerini aydınlattık." Niçin hep aynı kafaları davet ederler bilmem ki! Beld de ayağıma giden makamın standartlarında Türkiye'de başka kala yok da ondan. Sonuç mu? Köylüsünden esnafına, işportacısından sanayicisine, öğrencisinden akademisyenlere kadar herkesin tahunın ettiği gibi sonuç ortada. Birakın Üçüncü Dünya Ülkelerini, Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında yaşayan kabilelere bile ıeva götürmeye muamele ve kararları!

**B**U çok değerli basın mensuplarını kesinlilide bu kefeye konuyorum. En azından öyle düşlinmek istemiyorum. İlanı derler ya "kanına dokunuyor!" İşte benimki de öyle bir şey!