



# EKO EĞİTİM

**Dr. Mustafa Aydın**  
BİL Öğretim Merkezi  
Yönetim Kurulu Başkanı

## Yabancı Dil Politikası

“DİLSİZ EKONOMİ” başlığı ile yayınlanan bir önceki yazımızda, ülkemizdeki yabancı dil eğitimi tarihi süreç içerisinde ele alarak günümüze gelinceye kadar geçirdiği evrelere, özellikle de ekonomimizdeki yerine değinmiştik. Sonuç olarak ekonominin her branşı için ayrı bir eğitim ve öğretimin gerekli olduğu günümüzde gerek eğitim esnasında, gerekse eğitim sonrası icra aşamasında zorunlu hale gelen yabancı dil bilmenin öneminin hala anlaşılmadığına işaret ettik.

Yıllardır ülkemizdeki yabancı dil eğitimi, ciddi bir stratejisi, hedefi ve politikası olmadan verilmeye çalışıldı. Yabancı dil ağırlıklı eğitim yapan resmi ve özel okullarımızdan bazılarını hesaba katmazsak, üniversite öncesi ve üniversite öğrenimi sırasında eğitim müfredatımızda yabancı dile yer verildiğini kimse iddia edemez. Bunu söylerken bir ders olarak programlarda veya okul karnelerinde isminin geçmediğini tabii ki inkar etmiyoruz. Ancak sadece o kadar.

İlmin her dalında olduğu gibi, yabancı dil eğitiminin de belirli temellere oturtulması kaçınılmazdır. Herşeyden önce yabancı dile politikasının belirlenmesi, netleştirilip ortaya konması gerekir. **“Yabancı dil eğitiminden maksadımız nedir? Bu konudaki stratejimiz, hedefimiz belli mi? Yabancı dil eğitiminden ne bekliyoruz? Bu eğitimi ne zaman, nerede, nasıl ve kimlere öğreteceğiz?”** Bu ve benzeri soruların cevaplarını net olarak ortaya koymadan gösterilen her türlü girişim sonuçsuz kalır. Gemiyi yola çıkarmadan önce, rotasını tayin etmek, ulaşacağı limanı belirlemek gerekir. Rüzgara göre yol alan gemi, ya batır, ya da yanlış limana ulaşır.

Günümüze değin kör topal yürümeye çalışan yabancı dil eğitimimizin, sınırların kaldırıldığı, siyasi, kültürel ve ekonomik dengelerin farklı boyutlar aldığı yeni dünya düzeni içerisinde yerini alması kaçınılmazdır. Bu anlamda politikamızı, öncelikle ülkemizin, daha sonra birinci kuşak sınır komşularımızdan başlamak suretiyle, ekonomik, siyasi ve kültürel açıdan bizler için önem arzeden diğer ülkelerin ihtiyaçlarına göre geliştirmek ve bu ihtiyaçlara cevap verebilecek insan kaynaklarını oluşturmak zorundayız.